



Uthålligt stöd i praktiken

För 26 år sedan var det en ung man som dömdes till fängelse för mord. 10 år senare frigavs han för att några veckor senare återigen dömas för mord till livstidsfängelse.

Under avtjänandet hade han turen att möta IBUS grundare Daniel Lindberg. De senaste 15 åren har han förflyttats mellan olika anstalter, men som gärningsmannen uttrycker det.

En fast punkt har hela tiden funnits där i form av telefonsamtal och besök från Daniel. Nu är tiden inne för att efter 26 år få tillbaka Kjell som en fungerande samhällsmedlem.

Han lämnade ett Sverige där man föreslog förbud mot parabolantennerna (Birgitta Dahl (s)) och kommer tillbaka till ett samhälle där man

varje dag måste göra olika val i alla möjliga och omöjliga frågor.

Kjell ska via ett familjehem få lära sig att göra de rätta valen för sig själv och förhoppningsvis har han många år i frihet framför sig.

IBUS kommer att finnas där och U= uthålligt kommer återigen att behöva användas.



Per Jörlin
föreståndare IBUS

Så använder Gud människor i sin tjänst i dagens moderna Sverige.

Jag vill gärna dela med mig av en av mina starkaste upplevelser om hur Gud använder oss människor i Kristi kropp på olika sätt.

Inför Torpkonferensen 2007 så fick jag en förfrågan om att stå vid en utställningsmonter för att informera om Stiftelsen Kristen Familjehemsvård förkortat SKFH. Jag har aldrig tidigare prövat på någon liknande verksamhet och kände att det skulle bli en intressant utmaning, och att campa i en husvagn under en vecka hade jag heller aldrig upplevt.

När alla praktiska förberedelser var klara så var nästa uppgift att lära sig hur själva arbetet vid montern skulle gå till väga. Jag träffade på många, glada och trevliga kompanjoner och de lärde med glädje ut hur det hela fungerade. Efter hand så blev jag mer och mer företagsam och flyttade min monter till ett bra strategiskt ställe där jag nådde och fick samtala med mycket människor som besökte konferensen.

En dag kom en kille ner ifrån en annan monter. Han hade studerat mig ett tag och undrade vilken skola jag

hade gått i eftersom många människor stannade upp vid min monter för samtal. Nä, svarade jag, jag har inte gått någon utbildning. Jag har studerat hur de övriga gjorde och för övrigt kanske det handlar om en dold gåva jag fått som jag inte upptäckt tidigare.

Vi samtalade och berättade för varandra om våra utställningsmontrar. Killen som jag här kallar David bestämde sig för att skriva på ett papper jag hade där de som var intresserade av att eventuellt i framtiden bli ett familjehem kunde anteckna sig. Jag fick ihop ca 14 namn det året. Veckan tog slut alldeles för fort tyckte jag som hade haft en fantastiskt givande vecka med att tjänstgöra för Herren.

I början av 2008 så fick jag en förfrågan av föreningen SKFH om att vara föreläsare vid en familjehemsträff de skulle ha för familjerna i mitten av mars under detta år. Jag tackade ja till detta och när jag anlände till träffen träffade jag bland de första den familj jag själv hade bott hos i nästan 1 ½ år. Det var ett mycket kärt återseende och vi hade mycket att samtala om.

Plötsligt i foajén dök David och hans fru upp. Hon kom rullande med en barnvagn och i den låg en liten kille på 2 månader.

- Grattis utbrast jag och gladdes med dem båda. David svarade kryptiskt:

- Det här är din förtjänst.

Jag fattade ingenting, men tänkte inte vidare på det. När vi hade samling med presentation av familjerna och vi övriga så fanns det också flera nya familjer som jag hade fått kontakt med på konferensen -07. Kändes väldigt roligt. David presenterar sin familj och berättar då följande:

Efter att han skrivit på intresseanmälan och talat med sin käresta hemma så kontaktar SKFH dom. De godkänns som familjehem.

En dag så hör socialtjänsten i Mora av sig till SKFH. Ett nyfött barn behöver placeras på ett familjehem omgående. Bägge föräldrarna bedöms vara så sjuka att de inte kan ta hand om barnet. Barnets mormor är kristen och önskar ett hem med kristna föräldrar. SKFH kontaktar David och de får denna placering.

När jag hör detta berättas så har jag svårt att hålla tillbaka tårarna.

Tänk att jag som tidigare levit i samhällets skuggsida med missbruk och dess konsekvenser av ett långt fängelsestraff genom Jesu nåd och barmhärtighet har blivit både försonad och använd av Gud som ett redskap

för detta lilla barn. Det blev nästan för stort att både ta in och förstå.

Ingen av oss vet hur det kommer att gå för denna lilla kille, men att förutsättningarna drastiskt har förändrats kan vi nog alla enas om.

Kanske han blir en stor förkunnare och vinner många människor för Jesus? Ja, han får i alla fall en start i livet omhuldat av kärlek och värme vilket många som sitter inne har saknat under sin uppväxttid.

I år 2009 var jag på plats igen på Torpkonferensen. Jag tog en välbehövlig paus och käkade glass. Plötsligt ser jag en liten parvel på upptäcktsfärd på egen hand i området. Jag tänkte för mig själv: Han är lik mig i den åldern. Jag stack alltid iväg ifrån föräldrarna på olika upptåg.

- Peter, ropar en välbekant röst, kom hit! Det är David med frun som besöker konferensen. Jag byter ett par ord och ungen har gott om energi.

Gud använder de människor som vill bli använda för hans rikets utbredande idag! Tack alla ni som stöttar föreningen IBUS på olika sätt!

Tillsammans gör vi skillnad för människor idag i olika utsatta situationer!

(Alla namn är fingerade i historien.)

Nils Lennart Kummu

Låt oss fortsätta utan att förtröttnas!

Snart har ännu ett år gått tillända. Det är nu många år sedan vi startade IBUS. Under de här gångna åren har mycket hänt men mycket är också sig likt.

Människors behov av hjälp finns kvar.

Människors välvilja att hjälpa finns kvar.

Det är en förmån för mig att få vara med i detta arbete och se hur förmedlade gåvor kommer till användning.

Som vanligt lever vi på små marginaler, men även detta året ser ut att avslutas på ett sätt som innebär att kostnader och intäkter svarar mot varandra.

Jag känner mig lika förvånad varje år men också lika undrade över hur nästa år skall fungera.

Vi vet att vi har hängivna medarbetare men vi har också en jättestor uppgift.

Att med Kristus som förebild och kraftkälla vara med om att se människors förvandling.

Jag tror att med Guds hjälp kommer även nästa år att bli ett spännande år med nystarter för många av våra fängelsedömda vänner.

Sigvard



Ps

Kom ihåg att just Ditt stöd är förutsättningen för vårt arbete !

Ds

U:et som står för uthålligt stöd

Jag har precis i dagarna firat ett personligt jubileum. Det har nu gått sex år sedan jag lämnade fängelsevärlden och med IBUS hjälp återinträdde tillbaks till samhället som en fri individ. Även om själva verkställighetstiden är avtjänat så finns det attityder och hinder att övervinna när jag åter kom ut till vardagslivet igen.

Först och främst var det en anpassning till den stora materialistiska utveckling som hade skett under 14 år. Bl.a. både mobiltelefoni och att få lära sig använda Internet på rätt sätt. Nummer två i ordningen blev att etablera nya sociala kontakter och hantera den mellanmänskliga dialogen med mina medmänniskor. En tredje sak som snabbt gjorde sig påmind när jag åter kom in i arbetslivet var skuldsaneringen ekonomiskt ifrån gamla försyndelser. En mycket påfrestande sak som Herren Gud ordnade på sitt mirakulösa sätt som bara Han kan.

Nu i dagens läge har jag också blivit ledsagad av Herren Gud till ett nytt kapitel i mitt liv. Jag har inträtt i skolvärlden igen och pluggar nu till 80 %. Övriga 20 % jobbar jag för IBUS genom bl.a. att ha ett övergripande ansvar för tidningen, hjälpa mina medarbetare med administrationsfrågor av olika slag samt hinna med besök i för-

samlingar eller skolor i föreläsningssyfte.

Det här med att läsa igen nu 30 år sedan jag lämnade skolvärlden är en fantastisk upplevelse. Nu kan jag få ett kvitto på papper ifall mina lärdomar genom livet, (jag brukar kalla det livets skola), har gett mig några lärdomar och vishet i stort. Det jag kanske missar i akademisk formalia kan jag ta igen tack vare livserfarenhet som de yngre studenterna saknar.

Vad pluggar jag då till? Jo, jag har tänkt att bli frikyrkopastor, bibellärare eller systematisk teolog i Guds ord. Herren Gud får leda detta vidare om jag får leva och inte Herren kommer. (Bibliskt rätt uttalande både exegetiskt och hermeneutiskt! Se studieskadorna är redan i farten!)

Tack alla människor som stöttar föreningen IBUS och vårt arbete med våra klienter tillhör de som lever i marginalen!

Jesus Kristus värnar alltid om dessa människor!

**God Jul och Ett Gott Nytt år
önskar artikelförfattaren
Nils Lennart Kummu.**

B



Huvudsponsorer:

Jättadalen Fastighets AB
Hela Pharma Falköping AB
Vindelåns Snickerier AB
Kyrkornas Second Hand, Götene
Gärdhem Second Hand, Dalsjöfors
Baptistförsamlingen, Skövde
Pingstförsamlingen, Skövde



Dessa företag stödjer vår verksamhet:

Allans Förvaltning och Entreprenad AB
Perssons Livs, Timmersdala
Color Copy Center, Skövde
ICA Kvantum, Götene



Idéella föreningen **Hela människan - IBUS** Mariestadsvägen 3 0511- 599 80
Reg.nr 855900-9108 Bankgiro 5719-9572 540 16 TIMMERSDALA fax 0511- 599 81

Ordförande	Lennart Svartvik	Lärkvägen 1	541 78 VÄRSÅS	070-548 68 80
Föreståndare	Per Jörlin	Tenhultsvägen 191	561 42 HUSKVARNA	076- 550 15 91
Kassör	Sigvard Larsson	Nolgården	540 16 TIMMERSDALA	0511- 804 97
Medarbetare	Per Gustavsson	Haneberg, Söderby kvarn	635 17 NÄSHULTA	016-830 90
Medarbetare	Nils L Kummu	Parkgatan 6	540 16 TIMMERSDALA	070- 270 01 07
Medarbetare	Daniel Lindberg	Minervavägen 3	762 31 RIMBO	0175- 701 06

www.ibus-helamanniskan.se

www.ibus.nu